

Help mee met acties dichtbij en veraf

Caritas helpt mensen in nood

**Kledinginzameling**

Twee keer per jaar kunt u oude kleding inleveren.

**Vakantietas**

In juli geven we een vakantietas aan kinderen.

Een samenwerking met de Protestantse Gemeente Dongen-Rijen, Arm in Arm en Stichting Leergeld.

**Kerstkado en Kerstpakket**

In samenwerking met andere organisaties geven we een kleine attentie voor de feestdagen aan mensen die dit goed kunnen gebruiken.

**Financiële hulp**

Voor mensen die in acute financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op maatschappelijke voorzieningen is er 'Arm in Arm' in Dongen en het noodfonds van Caritas in Rijen.

Doe mee als vrijwilliger!

Werk je graag met je handen?

Versier de kerk met bloemen, onderhoud de tuin, het kerkhof, maak schoon of help met kleine klussen in en rondom de gebouwen.

Wil je graag vieringen ondersteunen?

Help mee als koster of collectant.

Loop je graag een ommetje?

Help mee met het rondbrengen van het Jaarbeeldverslag en Actie Kerkbalans.

Ben je goed bij stem?

Laat je horen in de viering: zing mee in een koor of lees voor uit de Bijbel.

Ben jij gastvrij?

Help mee om mensen te ontvangen in de kerk en op het parochiecentrum.

Werk je graag mee op bestuurlijk niveau?

Sluit je aan bij het bestuur van de parochie of Caritas.

# Doe mee!

## Een greep uit de vele activiteiten van beide parochies

### Programma 2024-2025

### Parochie De Goede Herder en Parochie Heilige Geest



**Tentoonstelling: Tijdloos**

Beeldend werk van Simon Woudwijk, Ludo van Eijnatten, Adrie Frigge en gedichten van pastor Rob van Uden. Op woensdag 9 oktober 20.00 uur is er een ontmoeting met de kunstenaars.

**Plaats:** Maria Magdalenakerk

**Datum:** zaterdag 5 oktober tot en met dinsdag 22 oktober (jaarmarkt)

**Actuele informatie:**

kijk op website, facebook of meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Parochiecentrum, Hoofdstraat 58, Rijen  
Telefoon: 0161-22 28 33

[www.parochieheiligegeest.nl](http://www.parochieheiligegeest.nl)  
[info@parochieheiligegeest.nl](mailto:info@parochieheiligegeest.nl)

Parochiecentrum, Hoge Ham 84, Dongen  
Telefoon: 0162-312561

[www.parochiedegoedeherderdongen.nl](http://www.parochiedegoedeherderdongen.nl)  
[info@parochiedegoedeherderdongen.nl](mailto:info@parochiedegoedeherderdongen.nl)

## De parochie in Rijen is jarig!

De parochie in Rijen bestaat in september 500 jaar. Dit vieren we met een speciaal programma met een blik op het verleden, het heden en de toekomst.

## Magdalena Mozaïek festival

Het festival brengt mensen samen in een feest met dichters, dansers, acteurs en kunstenaars, met creatieve workshops, lezingen, eten en drinken.

**Plaats:** In en rond de Maria Magdalenakerk en de moskee  
**Datum:** zondag 8 september  
**Tijd:** 10.00 - 17.30 uur

## Jubileumviering

We vieren het 500-jarig bestaan van de parochie in een eucharistieviering met een groot koor: 'Generaties gaan, Generaties komen'. Na afloop is er tijd voor ontmoeting.

**Plaats:** Maria Magdalenakerk  
**Datum:** zondag 15 september  
**Tijd:** 10.00 uur

## Godly Play: spelen met Bijbelverhalen



Met gebaren en voorwerpen ontvouwt het verhaal zich al vertellend in de kring. Ieder geeft op een zelfgekozen manier een eigen antwoord op het verhaal. We sluiten gezamenlijk af. In het najaar en voorjaar zijn er twee series van zes bijeenkomsten, één keer in de twee weken, onder begeleiding van pastor Edith Hertog. Je kunt op ieder moment aansluiten.

## Eerste bijeenkomst voor volwassenen

**Plaats:** Parochiecentrum Dongen  
**Datum:** maandag 9 september  
**Tijd:** 20.00 – 21.30 uur

## Eerste bijeenkomst voor kinderen van de basisschool

**Plaats:** Parochiecentrum Dongen  
**Datum:** woensdag 11 september  
**Tijd:** 15.00 - 16.30 uur



**Kom binnen**  
om een kaarsje op te steken of de stilte op te zoeken. De kapel in Rijen en Molenschot is iedere dag open, in Dongen iedere woensdagmiddag.

**Kom binnen**  
om te praten. De koffie staat iedere ochtend klaar in het parochiecentrum Rijen en Dongen.



**Kom binnen**  
om te bidden bij Maria. In mei en oktober bidden we de rozenkrans op maandagavond in Rijen en dinsdagavond in Dongen.

**Kom binnen**  
om te eten. Maandagavond 31 maart staat de tafel in het parochiecentrum Rijen en Dongen gedekt voor de vastenmaaltijd.



Documentaire-serie over de geschiedenis van Rijen

## 500 JAAR OP DE RIJEN

## Geloof en Hoop

## Filmavond '500 jaar op de Rijen', Geloof en Hoop

Een film over het religieuze leven vanaf 1524. De film wordt ingeleid door de makers van de film, Frans Seelen en Frank Hermens.

**Plaats:** Parochiecentrum Rijen  
**Datum:** woensdag 18 september  
**Tijd:** 20.00 uur

## Alpha: jouw vragen over leven en geloof onderzoeken

Alpha start twee keer per jaar: tien avonden en een weekend om met elkaar te eten en te praten over geloofs- en zinvragen en hoe we ons leven zouden willen invullen. Speciaal voor jongvolwassenen. Alpha start in het najaar in Rijen, in het voorjaar in Dongen.

## Introductieavond najaar

**Plaats:** Parochiecentrum Rijen  
**Datum:** donderdag 12 september  
**Tijd:** 19.00 uur

## Lezen in de Bijbel: de woorden onderzoeken

We lezen en bespreken een Bijbelverhaal onder leiding van pastor Joost de Bont. Iedere eerste dinsdag en woensdag van de maand. Je kunt elk moment aansluiten.

**Plaats:** Parochiecentrum Rijen  
**Datum:** iedere eerste dinsdag van de maand  
**Tijd:** 10.00 - 12.00 uur

**Plaats:** Parochiecentrum Dongen  
**Datum:** iedere eerste woensdag van de maand  
**Tijd:** 10.00 - 12.00 uur



## Film die je raakt: The Old Oak

Een actueel sociaal drama dat zich afspeelt in een voormalige mijnbouwstad in Engeland. De spanningen in de stad lopen op wanneer Syrische vluchtelingen daar worden ondergebracht. Cafésbaas TJ Ballantyne, die met moeite zijn pub openhoudt, sluit vriendschap met Yara, één van de vluchtelingen.

Voor het eerst in samenwerking met CCGR, Cultuurplaats en VIPvoorElkaar een film met nabespreking door Marjeet Verbeek.

**Plaats:** Cultureel Centrum de Boodschap  
**Datum:** zondag 9 maart  
**Tijd:** 14.00 uur

## Gesprek dat je raakt: Inspiratietafel

Gesprekken inspireren als er tijd is om naar elkaar te luisteren en ieder aan het woord komt. Zo willen we leren van elkaars ervaringen in het leven. Bij iedere bijeenkomst is er een ander thema. De data van de eerste twee bijeenkomsten zijn al bekend.

**Plaats:** Parochiecentrum Rijen  
**Datum:** donderdag 5 september  
**Tijd:** 19.30 - 21.30 uur

**Plaats:** Parochiecentrum Dongen  
**Datum:** woensdag 13 november  
**Tijd:** 19.30 - 21.30 uur



## Jouw leven raakt

### Jouw levensverhaal vertellen

Jouw leven is de moeite waard. Geschoolde vrijwilligers helpen je om je leven 'in kaart' te brengen. Jij vertelt. Zij luisteren en schrijven jouw levensverhaal op.

### Jouw verlies delen

Eén van de ingrijpendste ervaringen in een mensenleven is het verlies van een dierbare. Vrijwilligers hebben zich verdiept in verdriet en rouw en het omgaan met mensen die rouwen. Zij helpen u in de zoektocht naar een wijze van omgaan met het verlies en naar troost. 'Zij luisteren met hun hart'.

### Jouw geloof vieren

Geloven hoeft je niet alleen te doen. Daarom komen we samen in een viering. Samen vieren is zoeken, ons hart openstellen, opnieuw vertrouwen ontvangen en weer op weg gaan. Je geloof vieren doe je samen. Ieder weekend is er een viering in onze kerken.

H. Annakerk Molenschot: Zaterdagavond 19.00 uur

Maria Magdalenakerk Rijen: zondag 10.00 uur

St. Jozefkapel Dongen: zondag 10.30 uur