



PAROCHIECENTRUM

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen Telefoon: 0161-222833

Openings tijden van het secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur

E-MAIL: info@parochieheiligegeest.nl

WEBSITE: www.parochieheiligegeest.nl

PASTORS

Rob van Uden,
Edith Hertog,
Joost de Bont,
Harry Lommers

KERKEN EN KERKDIENTEN

Rijen: Maria Magdalenazondag 10.00 uur
Molenschot: St. Annazaterdag 19.00 uur

Met Allerzielen vieren we de 'waardigheid van de mens'

In psalm 79 staat: 'De lijken van uw dienaren lieten zij liggen, als aas voor de vogels van de hemel'. De psalm schetst een beeld van terreurdaden die mensen bang willen maken. Onmiddellijk kunnen de beelden uit Oekraïne bij je bovenkomen; die dag dat de Russen zich terugtrokken uit Boetsja in april 2022. Ze lieten de lichamen van vermoorde, onschuldige burgers op straat achter, ter afschrikking. Afschuwelijke beelden op TV.

Bij mij kwam ook een ander beeld boven. Het Bijbelse beeld van Tobit, een vrome Jood in een vreemd land. Ook hij ziet de lichamen van geloofsgenoten op straat liggen, maar hij heeft een antwoord op de terreur. Tegen de regels in, sluip hij 's avonds het huis uit om de lichamen van de vermoorde mensen waardig te begraven. Door de reactie van Tobit op het geweld zijn we 'het begraven van de doden' als een werk van barmhartigheid gaan zien. Vanuit deze inspiratie kunnen we ons vragen stellen: Hoe kunnen we het waardig doen: mensen bijstaan in hun laatste levensfase, mensen begeleiden in hun rouw, mensen een waardige uitvaart geven. Het verhaal van Tobit kan je anders laten kijken naar Allerzielen. Onze verkondiging van het evangelie (in woord en daad) gaat op dit feest ten diepste om de waardigheid van de mens. De waardigheid van de mens houdt immers niet op bij de dood. De verkondiging van 'het eeuwig leven' gaat niet enkel om het 'hierna', maar ook om het 'nu': Het 'eeuwig leven' begint eigenlijk ook hier en nu. Ieder mens is door God met aandacht en liefde gemaakt. Gods liefde begint hier en strekt zich uit tot voorbij de grens van de dood. We worden verbonden met hen die ons zijn voorgegaan in de dood.

Pastor Rob van Uden



Aan Gods licht toevertrouwd

Allerzielenvieringen

De Allerzielenvieringen beginnen op zaterdag 2 november in Molenschot in de Annakerk en in Rijen in de Maria Magdalenakerk beide om 19.00 uur.

Waar mogelijk gaan we na afloop naar de kerkhoven.

Bijbelverhalen opnieuw verteld

Voor volwassenen

Wil jij Bijbelverhalen zelf ontdekken? Kom dan eens in de kring op maandagavond. We vertellen met gebaren en voorwerpen een Bijbelverhaal. Laat je meenemen in het verhaal en ontdek wat het jou vandaag laat zien. Daarna ga je in stilte verder met wat jou bezighoudt. We sluiten gezamenlijk af. De bijeenkomsten worden begeleid door pastor Edith Hertog. De bijeenkomsten zijn op 4 en 18 november in het Parochiecentrum van Dongen van 20.00 tot 21.30 uur.

Voor kinderen

Kinderen spelen met de Bijbel. Op woensdagmiddag zitten de kinderen op de grond in een kring. Een verteller vertelt met gebaren en voorwerpen een verhaal uit de Bijbel. Met al hun zintuigen doen de kinderen mee. Daarna verwonderen we ons samen over het verhaal. Ik vraag me af...? Dan is het tijd om zelf te gaan spelen. We sluiten samen af in de kring. De bijeenkomsten worden begeleid door pastor Edith Hertog op woensdag 6 en 20 november, Parochiecentrum van Dongen van 15.00 tot 16.30 uur.

Inspiratietafels

De parochies De Goede Herder (Dongen en Klein Dongen - Vaart) en Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot) organiseren in het komend jaar enkele 'Inspiratietafels'. Dat zijn bijeenkomsten waarbij mensen uit kerk en samenleving elkaar treffen rond een inspirerende tekst. We willen delen in elkaars enthousiasme en de onderlinge verbondenheid versterken.

Een samenleving is méér dan een verzameling losse individuen. We zijn met elkaar verbonden; we breken elkaar af of bouwen elkaar op. Willen we inzicht krijgen in onze (gezamenlijke) levensweg, dan is het waardevol om van de ervaringen van anderen te leren. Daartoe vormen we enkele inspiratietafels met elk maximaal 8 tot 10 personen.

De gespreksmethode die we hanteren, geeft ruimte voor eigen bezinning en heeft veel aandacht voor het zorgvuldig luisteren naar de ander. Iedereen komt aan het woord. De eerstvolgende 'Inspiratietafels' hebben als thema 'Het project Hoop'. Natuurlijk vragen we ook u, parochianen en betrokkenen: U bent van harte uitgenodigd. De inspiratietafels zijn op woensdag 13 november 2024, van 19.30 tot 21.30 uur, in het Parochiecentrum, Hoge Ham 84, Dongen. Uw opgave kan via het secretariaat van de parochie info@parochieheiligegeest.nl of info@parochiedegoedeherderdongen.nl.

Pastor Rob van Uden

Familieberichten

Gedoopt in de Maria Magdalenakerk

• 29 september: Ivy-Rose van Gils.

Overleden in Molenschot:

• 05 september: Mevr. Nettie van Dongen - Tielemans, 82 jaar.

Kledingactie: een schitterende dag!

Bij het krieken van de dag kwamen op zaterdag 5 oktober al de eerste mensen hun kleding afgeven bij ons. Het was een schitterende dag.

Volgens de chauffeur is het totaal zeker 2300 kilogram. Hij heeft er kijk op, hij rijdt al ruim 25 jaar als vrijwilliger de kleding van ons naar het depot in Leek. Een fijne collega dus. Ook met de opbrengst vanuit Molenschot zijn we erg tevreden.

Sam's Kledingactie steunt dit jaar Stichting Leergeld. Iedereen die kleding kwam afgeven, hartelijk dank. Iedereen die geholpen heeft bij de inzameling en de voorbereiding daarvan, ook hartelijk.

Werkgroep Caritas.

Wil jij Jezus leren kennen?

In december start de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie in mei/juni 2025. Kinderen die nu in groep 4 zitten en gedoopt zijn, kunnen dan voor het eerst meedoen rond de tafel van Jezus.

Kinderen in groep 4 leren van alles op school en thuis. Aan tafel gaan bij Jezus is Jezus leren kennen. En zo ontdekken dat je niet alleen bent. In november kunt u uw kind aanmelden via de website. Kinderen die bij de parochie bekend en in 2017 geboren zijn, worden persoonlijk per brief benaderd.

In december ontvangen de communicanten thuis hun werkmap. Dan is ook bekend waar en wanneer de viering is. Vragen? Mail dan naar de werkgroep communie@parochiedegoedeherderdongen.nl

Namens de werkgroep Eerste Communie,
Pastor Edith Hertog

Wil jij Jezus leren kennen?

Levensverhaal

Onze parochies kennen al vele jaren de werkgroep Levensverhaal (voorheen Levensboek). De leden van deze werkgroep gaan op bezoek bij mensen in de herfst van hun leven om hun levensverhaal te laten opschrijven. Zij zijn de schrijvers. Degene die geïnterviewd wordt, is de verteller. Al vertellend krijgen we greep op de vele herinneringen die komen en gaan. De schrijvers verrichten iets heel moois: ze luisteren belangeloos en helpen om de herinneringen te ordenen. Herinneringen die in de vergetelheid waren geraakt, komen weer levendig voor ogen. Minder mooie herinneringen kunnen opnieuw gewaardeerd worden. Het levensverhaal blijkt vaak een kostbaar bezit. De vertellers bepalen zelf wie de levensverhalen te lezen krijgen. Meestal zijn dat de kinderen en slechts enkele vrienden. En dat maakt het project zo bijzonder. De mens staat centraal.

Heeft u zin om bij onze werkgroep aan te sluiten als interviewer? U kunt uw naam en contactgegevens doorgeven bij het secretariaat van de parochie.

Pastor Rob van Uden

Caritas zoekt kerstengelen!

Als kerstengel gaat u tijdens de advent, in de vier weken voorafgaand aan kerst, elke week langs dezelfde deur met een opbeurend kaartje, een tekst, tekening, een klein cadeautje of iets lekkers wat u zelf gebakken heeft. Het gaat om het gebaar, niet om grote of dure dingen. Zo verrast u één van uw dorpsgenoten die in de donkere dagen voor kerst wel wat troost, licht, een hart onder de riem of een blijk van waardering kan gebruiken.

Het hele project is anoniem. Dit geeft u de gelegenheid om iets te delen wat u anders wellicht niet zo snel zou doen. Het geeft ook de gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar u normaal geen contact mee hebt. Er zit geen bezoek aan vast. Het gaat juist om de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt.

Geef uw naam, mailadres en woonadres door. U ontvangt dan van ons de naam en het adres van de ontvanger. Bezorg het iedere week in de vier weken van de advent. Doe het in de brievenbus of zet het op de stoep zonder dat u wordt opgemerkt. Misschien kent u iemand die rond de kerstdagen wel wat licht of een hart onder de riem kan gebruiken. Meld diegene dan aan als engelenontvanger, dan zorgen wij dat er een engel op zijn of haar pad wordt gezet. We hopen dat veel kerstengelen zich aanmelden!

Opgeven van Kerstengelen en Engelenontvangers uiterlijk 1 november 2024 via het secretariaat of info@parochieheiligegeest.nl.

Groeps gesprekken met mensen in rouw

'Met knikkende knieën naar de eerste bijeenkomst gegaan; meteen een warm welkom gekregen. Na twintig jaar durfde ik mijn verhaal te vertellen aan vreemden, lotgenoten. 'Ik ben niet zo'n prater, maar hier was ik met gelijkgestemden. Ik voelde medeleven. Niet alleen ik had verdriet. Alles durven delen. Gehuild, tips gekregen en ook gelachen!

Het verdriet en gemis dat ik én anderen ervaren konden we uitspreken en delen. Het geeft me ruimte, begrip en troost'.

Dit zijn enkele reacties geuit tijdens het achtste en laatste groeps gesprek begeleid door de Werkgroep Verliesverwerking in Rijen en omgeving. Maandelijks kwamen elf deelnemers bijeen in het Parochiecentrum. Eerst schoorvoetend, later steeds meer ontspannen, brachten zij hun verdriet, pijn, onzekerheid en ook boosheid onder woorden. Door te luisteren en door te vragen werden gevoelens gedeeld en kreeg men vertrouwen in elkaar. Daardoor groeide het zelfvertrouwen.

Er blijkt behoefte aan steun zoeken en vinden bij lotgenoten, onder begeleiding van de vier deskundige vrijwilligers. Daarom biedt de Werkgroep Verliesverwerking op dinsdagochtend 19 november opnieuw een ontmoetingsbijeenkomst aan in het Parochiecentrum naast de kerk in Rijen van 10.00 tot 12.00 uur.

Werkgroep Verliesverwerking.



... meteen een warm welkom gekregen!

Feest van Hubertus op zaterdag 2 november

In onze streken is het een goede gewoonte dat bakkers op de feestdag van de Heilige Hubertus Hubkes bakken en dat deze Hubkes vroeg in de ochtend, voordat de verkoop begint, worden gezegend. Sint Hubertus vieren we dit jaar niet op 3 november, want op zondag zijn de bakkers dicht. Daarom zullen de pastors op zaterdag 2 november langs de bakkerijen gaan om de Hubkes te zegenen. De zegening is een kort moment met gebed, schriftlezing en een ritueel op de werkvloer. Het gebruik is oud en het is bijzonder dat de arbeid van mensen wordt gezegend. Mooi is het ook dat het gaat om 'ons dagelijks brood'. In Rijen komt pastor Joost de Bont in alle vroegte bij bakker Vromans aan het Wilhelminaplein.

Herinnering Actie Kerkbalans

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de parochie kan alleen blijven bestaan van uw giften. Hiervan worden salarissen van het Pastoraal Team, kosten voor onderhoud gebouwen en begraafplaatsen en pastorale activiteiten betaald. Heeft u al bijgedragen in 2024? De Actie Kerkbalans heeft tot en met 30 september € 76.309 opgebracht. Met een streefbedrag voor 2024 van € 86.700 zijn we er nog € 10.391 van af.

Wij zien uw betaling graag tegemoet op rekening NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest met vermelding van 'Parochiebijdrage 2024'. Met uw bijdrage moet het toch gaan lukken om het streefbedrag te halen! Kijk voor het resultaat in de kerk op de levensgrote thermometer, zowel in Rijen als in Molenschot.

Werkgroep Actie Kerkbalans

80 jaar Bevrijding

Zondag 27 oktober vieren we 80 jaar bevrijding in Dongen tijdens een feestelijke kerkdienst in de Oude Kerk! Deze dienst wordt georganiseerd door de Protestantse kerk, de Rooms Katholieke kerk en de Evangelische kerk. De dienst start om 10.00 uur. Voor de kinderen is er deze ochtend kinderdienst. Het thema van de viering is: 'Dankbaar voor bevrijding?' Herdenken gaat niet alleen over 80 jaar geleden, maar het gaat ook over ons gedrag nu. Gaan we in het dagelijks leven dankbaar om met de vrijheid die we 80 jaar geleden hebben gekregen? Na de dienst hopen we elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom! Oude Kerk, Kerkstraat 56, Dongen.

Pastor Rob van Uden

Kort ander nieuws

- Oktober – Mariamaand: op maandag 28 oktober kunt u nog het rozenhoedje meebidden voor Maria. U bent van harte welkom in de Mariakapel van de Maria Magdalenakerk in Rijen om 19.00 uur.
- Wij zoeken een vrijwilliger ter ondersteuning van het Pastoraal Team. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Dienan Zwaans, telefoonnummer 06-55302998 of e-mail dianan1960@gmail.com.
- Meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander parochienieuws kunt u vinden op www.parochieheiligegeest.nl en op de Facebookpagina van de parochie.