



Parochie Heilige Geest

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen
Telefoon: 0161-222833

Parochie De Goede Herder

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen
Telefoon: 0162-312561



6 oktober 2024, Zevenentwintigste zondag door het jaar

Zusters en broeders, komend weekend horen we over de schepping van de wereld, in het bijzonder de schepping van de mens en over Gods aandacht voor kinderen, klein en kwetsbaar. Het verhaal vertelt ons dat we het leven uit Gods hand hebben ontvangen. Tegelijk horen we over de verantwoordelijkheid die God in onze handen heeft gelegd.

De Eucharistieviering uit de Jozefkapel in Dongen wordt op zondag 6 oktober om 10.30 uur uitgezonden via een [livestream](#). U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen.

Het gebed van de Kikkerprins

*Angst en onzekerheid veranderen mij
in een lelijke kikker bij een vergeten vijver.*

*Dag aan dag sleep ik mij door de modder,
duik in diep, vies water
en schuil, groen van schaamte,
voor scherts en spot.*

*Hoor me, God,
hoor me kwaken om een nieuw begin,
om een nieuwe morgen dat de zon opgaat
als een mooie bal van goud.*

*In de morgen
kust een vlinder mijn lippen,
hoor ik de klank van je stem,
voel je warmte, ruik je geur,
je hand die mij aanraakt,
je aandacht, veilig om mij heen.*

Uit de gedichtenbundel: 'Ongelooflijk'



Lezing uit het boek Genesis

De Heer God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.

De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep nam hij één van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. Daarna vormde de Heer God uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen sprak de mens: Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal zij heten want uit een man is zij genomen. Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus

De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag zei Hij verontwaardigd: Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods riet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde.

Overweging

Het leven is een ademtocht. Mensen werken, jakken en jagen, hebben hun plezier en hun uitdagingen. We hebben steeds meer mogelijkheden. We kunnen hoger en duurder, maar het is een ademtocht, niet anders. De tijd is een zandloper die zich keert en keert. We scheuren de dag af en blazen de laatste adem uit. We zien kinderen hun zeepbellen blazen en zien onze eigen zeepbel knappen. We veranderen de aarde in een vuilnisbak, drogen de bossen uit en schuifelen langs de rand van een afgrond met plastic, scherven en drugsafval. Soms waarschuwen bergen met rooksignalen, schuift een hand de hemel open of zien we het oorspronkelijk wortelstelsel van de schepping. God ziet onze proefballonnen en blaast zijn adem in onze longen, opdat onze vingers werken aan een weefsel van recht en vrede.

Het geluk van de pelgrim

*Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer,
en de weg gaat die Hij wijst. Psalm 128,1*

Gelukkig ben je met het woord van God
in ogen, hart en handen geschreven,
met je zusters en broeders die met jou een vredeswens dansen.

Gelukkig ben je met de vrucht van je arbeid,
met de maaltijd voor familie en vrienden,
met een vreemdeling die langs komt, die een stoel krijgt,
die jouw deur, jouw armen,
jouw hart geopend vindt.

Gelukkig ben je,
als de zomerzon steeds heter,
als de mensen in jouw schaduw;
als jouw leven een boom in het veld,
je takken vol rijpe vruchten,
als anderen bij jou de vruchten plukken.

Uit de gedichtenbundel 'Ongelooflijk'



De zegen van God

*Moge uit Sion, de Heer u zegenen,
die Hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 134,3*

Ter wille van allen, hier,
partners, kinderen, vrienden, vriendinnen,
mensen met elkaar verbonden,
vragen we om zegen, God.

Ter wille van vrouwen, mannen,
die rust en vrede missen,
die snakken naar een woord van welkom,
vragen we om zegen, God.

Ter wille van pelgrims die bij U aankloppen,
vragen we om onderdak,
vragen we om zegen van de Ene
die hemel en aarde gemaakt heeft.



Tijdens de volgende vieringen zullen gedichten uit de gedichtenbundel 'Ongelooflijk' van Rob van Uden een rol vervullen:

- zondag 6 oktober 2024, 10.30 uur in de Sint Jozefkapel, Bolkensteeg 1, Dongen.
- zondag 13 oktober 2024, 10.00 uur in de Heilige Maria Magdalenakerk, Rijen.

De presentatie van de gedichtenbundel is meteen ná de zegen.
De bundel telt 210 pagina's en wordt u aangeboden voor € 12,50.