



**Parochie Heilige Geest**

Hoofdstraat 58, 5121 JG Rijen  
Telefoon: 0161-222833

**Parochie De Goede Herder**

**Dongen**

Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen  
Telefoon: 0162-312561



**3 november 2024, Eenendertigste zondag door het jaar**

Zusters en broeders, we volgen dagelijks allerlei ongeschreven regels. Het zijn gewoontes waarmee we verweven zijn. Ze helpen ons verder maar kunnen mensen ook beschadigen en buitensluiten. Waar doen we goed aan? Jezus laat zich leiden door de liefde voor God, die het meest gediend wordt door de naaste te beminnen. Deze liefde toont onze nabijheid tot het rijk Gods.

**De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk wordt op zondag 3 november om 10.00 uur uitgezonden via een [livestream](#). U kunt ook meevieren via tv op HalloGilzeRijen.**

### *Luister goed*

*Luister, luister goed,  
als door het struikgewas van regels en wetten,  
door de warboel van afspraak en fatsoen,  
de wet van de liefde tevoorschijn komt,  
want die wet is basis, top,  
is weg, waarheid, leven.*

*Luister, luister goed  
naar de Liefde, naar de Enige,  
voor wie ieder van ons enig is,  
liefde die wil wonen  
in jouw handen en voeten,  
in jouw hart en in jouw hoofd.*

*Luister, luister goed  
naar de vreemdeling,  
naar de mens die geslagen is,  
naar de eerstvolgende mens op jouw levenspad.*



### **Eerste Lezing uit het boek Deuteronomium**

Mozes sprak tot het volk en zei: Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer de God van uw vaders u heeft beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.

In de Eerste Lezing horen we de woorden 'Luister Israël'; in het Hebreeuws 'Sjema Israël'. Deze tekst wordt de Joodse geloofsbelijdenis genoemd. Het gruwelijke verhaal van de folterdood van de joodse rabbi Akiba rond 130 na Christus verduidelijkt het belang van deze tekst. Toen rabbi Akiba gemarteld werd, concentreerde hij zich geheel op het 'Sjema Israël'. Zijn leerlingen die bij hem waren toegelaten vroegen: 'Rabbi, hoever kan uw verdraagzaamheid gaan?'

Hierop antwoordde Akiba: 'Al mijn dagen hebben deze woorden mij gekweld: Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw ziel... Dat wil toch zeggen: zelfs al neemt God uw leven. En ik heb mij afgevraagd: Zou ik ooit dit woord kunnen vervullen? Nu is het ogenblik gekomen. Zou ik het dan niet doen?' Toen hief hij het Sjema aan en hij hield zó lang het echad - (d.i. God is Enig) - aan, dat zijn ziel met echad heenging. En er klonk een hemelse stem die zei: Heil u, rabbi Akiba, dat uw ziel met 'echad' is heengegaan.

## Gedicht bij psalm 18,35

Ik betreed de baan,  
zie het bord met de roos  
zó ver van mij vandaan,  
het open veld, het vrije spel van de wind.

Mijn boog is oud,  
de pees moet nodig vervangen  
en ook mijn pijlen zijn niet keurig recht.  
Bij deze vereniging  
komen niet de beste schutters  
en veel van onze leden  
schieten vaak hun doel voorbij,  
maar onze coach heeft eindeloos geduld

Hij verheft zijn stem niet  
als ik het doel van mijn leven mis,  
reikt mij goede raad  
en nieuwe pijlen aan  
en richt mijn aandacht,  
tot ik één word met mijn doel:  
uw liefde.

*Rob van Uden*  
*Uit: Ongelooflijk*



## Lezing uit het Evangelie volgens Marcus

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: Wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee.

Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd: Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle brand- en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem nog een vraag stellen.

## Gebed om Vrede

Is Liefde het hoogste gebod?

De werkelijkheid waarin wij leven is anders: we zien oorlog, geweld, haat.

Ons gebed om vrede is daarom meer dan ooit nodig:



Heer Jezus, Christus, help ons de ander te zien als onze naaste,  
om zorg te dragen voor de ander, wie hij of zij ook is.  
Bemoedig ons die radicale woorden om te zetten in daden,  
opdat vrede geen leeg woord blijft,  
maar een geleefde werkelijkheid.  
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

## Gebed om Zending

De woorden uit de Schrift zijn geen wetten of geboden,  
maar levenslessen, bedoeld om gelukkig te worden.

Ze zijn richtingaanwijzers die God aan ons heeft gegeven,  
om een zegen voor elkaar te zijn en onszelf gezegend mogen weten.

