



Zondag, 5 januari 2025

**Zusters en broeders,**

Het feest van de doop van de Heer op 12 januari is de afsluiting van de Kersttijd. In het geheel van die periode wordt stap voor stap de betekenis van het Kerstfeest ontvouwd. Op 5 januari vieren we het feest van Driekoningen. Een feest dat in de liturgie een andere naam draagt. De kerkelijke naam van het feest is: 'Openbaring des Heren'. God laat zich aan de wereld kennen in het kind Jezus. Terwijl mensen dichtbij geen oog hebben voor God die onder ons wil wonen, ontdekken *drie wijzen* van ver weg, de goddelijke betekenis van dit kind. Ook wij, Christenen, kunnen essentiële dingen van ons geloof over het hoofd zien, terwijl buitenstaanders ze wel zien.

**De viering van Woord en Communie uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 4 januari om 19.00 uur uitgezonden via een [livestream](#). U kunt deze viering op zondag 5 januari om 10.00 uur ook volgen via HalloGilzeRijen.**

*Gebed*

*In een wereld vol onzekerheid en dreiging is het een uitdaging en opdracht om het licht van de vrede brandend te houden.*

*Heer Jezus, U bent gekomen om licht te brengen in de harten van allen.*

*Laat ook ons, zo bidden wij U, delen in uw licht.*

*Mogen wij lichtdragers zijn van uw hemelse vrede hier op aarde.*

**Lezing uit de Profeet Jesaja**

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

**Gebed bij het kerstkind**

*De koningen van Tarsis en de kustlanden,  
laten zij hem geschenken brengen.*

*De koningen van Seba en Saba,  
laten ook zij hem schatting afdragen. (Psalm 72,10)*

**Mijn God, U verleent deze prins uw vrede en uw wijsheid,  
want Hij zal ons vertrouwen en welzijn aanreiken,  
door zijn blik zullen mensen tot hun recht komen.**

**Geef dat zijn koninkrijk harten mag veroveren,  
dat koningen en presidenten,  
machtige organisaties en grote bedrijven  
zich mogen buigen voor zijn beleid van barmhartigheid.**

**Haal de armen uit hun isolement,  
geef ouderen een zetel van respect,  
geef verzwakten kracht in hun handen.**

**God, moge mensen in het komend jaar dit kerstkind vinden  
en de ander herkennen als broeder of zuster.**

### Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteus

Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: "Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen."

Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: "Te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: 'Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.'

Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden de geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

*Wij hebben zijn ster in het oosten gezien en komen de Heer onze hulde brengen.*

### Caritascollecte van 5 januari 2025

De opbrengst is voor Caritas van onze Parochie. Het stelt Caritas in staat mensen in onze omgeving helpen. Mensen die in de problemen komen, kloppen bij onze parochie aan voor hulp. En we geven die hulp natuurlijk. Liever niet door geld te geven maar bijvoorbeeld door het betalen van een treinkaartje, van een kleine maaltijd of door te zorgen voor een vervangende wasmachine bij een bijstandsmoeder met jonge kinderen. Om dit soort hulp te kunnen blijven bieden vragen wij vandaag uw gulle bijdrage, zodat wij mensen die hulp nodig hebben niet in de kou hoeven laten staan.

Je kunt je bijdrage storten op rekeningnummer NL09 RABO 0145 1041 33 van Caritas Parochie Heilige Geest onder vermelding van 'Collecte Caritas januari 2025'.

### Huiszegen

Was Driekoningen ooit een bedelfeest, in later tijd werd het een feest waarbij kinderen zingend langs de deur gaan, liedjes zingen en om snoepjes bedelen. In Duitsland is deze traditie zeer levendig.

De huiszegen zoals je hiernaast ziet, kom je in deze landen veelvuldig tegen. Kinderen die langs de deuren gaan, geven een papieren huiszegen af of schrijven met krijt het komend jaartal op de deur. Binnen de cijfers van het jaartal staan de letters: C+M+B. Deze letters hebben een dubbele betekenis. Ze verwijzen naar de Latijnse spreuk 'Christus Mansionem Benedicat', dit betekent 'Christus zegene dit huis'.

Ze verwijzen ook naar de namen van de Drie Koningen: Caspar, Melchior en Balthazar. Met de verspreiding van deze zegen is het Driekoningenzingen méér dan een bedelfeest. Het laat zien dat geven is: 'Gezegend worden en elkaar herkennen als broeder en zuster'.

**Kijk ook eens naar de website: [Driekoningenzingen](#)**

